

## **Herdenking WO I – David Gallaher kapitein “All Blacks”**

Op zaterdag 3 oktober 2015 wordt er op het grondgebied van het Memorial Museum Passchendaele 1917, een rugbywedstrijd gespeeld tussen New Zealand Army en de Belgische nationale mannenploeg, de Zwarte Duivels. Deze wedstrijd wordt georganiseerd als herdenking aan de toenmalige kapitein van de All-Blacks, David Gallaher, die in de Eerste Wereldoorlog in Passchendaele sneuvelde. De organisatie is een samenwerking tussen de Nieuw-Zeelandse ambassade, de Vlaamse Rugbybond, de Belgische Rugbybond en het Memorial Museum Passchendaele 1917

### **Voorgeschiedenis**

In 1905 deden de “All Blacks”, die tot dan nog de “Originals” werden genoemd, hun veelbesproken tour in Europa, met als kapitein David Gallaher. De Nieuw-Zeelanders waren zo goed dat een reporter schreef: “they played as all backs”. Maar door een spellingfout stond er boven het artikel “they played as All Blacks”. Een mythe was geboren. De “All Blacks” wonnen al hun Europese wedstrijden, met uitzondering van één wedstrijd tegen Wales.

### **Nieuw-Zeeland in Passendale**

Midden september 1917 werd het Australian en New Zealand Army Corps (ANZAC) naar Vlaanderen gehaald voor de verovering van Passendale. Op 4 oktober zorgden de Nieuw-Zeelanders voor een doorbraak op 's Graventafel, terwijl de Australiërs het huidige Tyne Cot Cemetery innamen. Op 9 oktober probeerden Britse troepen tevergeefs verder vooruit te komen, opnieuw gevolgd door het ANZAC op 12 oktober.

In deze bloedige gevechten verloren de Kiwi's in minder dan vier uur tijd 2700 soldaten, wat een enorm hoge tol was voor het nog jonge Nieuw-Zeeland. Ter nagedachtenis van de ANZAC-troepen die hier in september en oktober 1917 een bloedige strijd geleverd hebben, wordt er van 2 tot 4 oktober 2015, een speciaal ANZAC weekend, georganiseerd.

Als afsluiter van het ANZAC weekend organiseert het Memorial Museum Passchendaele 1917 in samenwerking met de sportdienst van schepen Luc Blondeel een unieke rugbymatch...een herdenkingsmatch voor alle sportlui die tijdens WO I hun leven gaven maar vooral voor David Gallagher, de kapitein van de Nieuw-Zeelandse nationale ploeg 'The All Blacks'.

### **David Gallagher**

David Gallaher werd op 30 oktober 1873 in Ramelton (Ierland) geboren. Op vijfjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders, broers en zussen naar Katikati, Bay of Plenty in Nieuw-Zeeland. In 1906 trouwde hij met Eileen Francis en samen kregen ze een dochter, Nora.

Reeds op 17-jarige leeftijd werd hij in de provinciale maar bekende Ponsonby Club in Auckland opgesteld. Na zijn dienst in het Nieuw-Zeelandse leger tijdens de Zuid-Afrikaanse oorlog, werd hij in 1905 voor de nationale ploeg geselecteerd. In datzelfde jaar wonnen zij tijdens een wereldtour 32 van de 33 matches, enkel de match tegen Wales verloren ze met 0-3. Hoewel Gallaher bekend zou worden als één van de grootste 'All Black' kapiteins ooit, speelde hij slechts zes van de zesendertig wedstrijden op internationaal niveau. Zijn rugby motto was: 'Give nothing away, take no chances.'

Deze sergeant-majoor uit het Nieuw-Zeelandse leger was de allereerste kapitein van de nationale rugbyploeg van zijn land - de nog altijd befaamde 'All Blacks' - toen die in 1905 een tournee maakte in Groot-Brittannië. David Gallaher was 43 jaar toen hij in 1916 besloot om zich als vrijwilliger in te lijven bij de troepen van de geallieerden in West-Europa. Hij was toen al een ervaren oud gediende van de Zuid-Afrikaanse oorlog en zou normaal vrijgesteld worden van oproeping voor de 'Grote Oorlog'.

Toen zijn tweede en jongere broer sneuvelde in Frankrijk loog hij over zijn leeftijd, verliet zijn vrouw en achtjarige dochter en nam in juli 1916 opnieuw dienst in het leger. Hij werd gepromoveerd tot Sergeant en vervoegde op 30 juli 1917 het 2nd Aucklands in Steengte, België. Op 4 oktober 1917 om 10u15 werd hij tijdens een ANZAC aanval op de 's Graventafel hoogte zwaar gewond toen een granaatscherf zijn helm doorboorde. Hij stierf enkele uren later in het n° 3 Australian Casualty Clearing

Station, 26 dagen voor zijn 44e verjaardag. David Gallagher ligt begraven op het Nine Elms Cemetery, Poperinge. Hij was één van de 18.000 Nieuw-Zeelandse militaire slachtoffers in 1914-'18, op een bevolking van toen nog maar ongeveer 1 miljoen mensen. De 'Kiwi's', de bijnaam van de Nieuw-Zeelandse troepen, waren onder de geallieerde legers bekend voor hun moed.

Ook tijdens de oorlog werd onder de geallieerde legers rugby gespeeld. De All Blacks verloren gedurende al die tijd slechts één match.



## Het evenement – Dave Gallaher rugby tornooi 2015, 2-4 oktober, Zonnebeke

### Vrijdag 2 oktober 2015

Opvoedkundige sportdag scholen WOI

10.00u Scholeninitiaties rugby

11.00u Historische rondleiding

13.30u Acties rond bewustmaking jeugd; "nooit meer oorlog"

14.00u coaching sessies rugby

### Zaterdag 3 oktober 2015

Wedstrijddag

10.00u coaching clinics gegeven door All Blacks trainers

13.00u Wedstrijd 1: Nationale ploeg vrouwen – British Army

15.00u Wedstrijd 2: Nationale ploeg mannen – New Zealand Defence Force Team

16.30u Receptie VIPS

18.30u diner teams + entourage / speeches

### Zondag 4 oktober 2015

Herdenkingsplechtigheden

Bezoek oorlog kerkhof Tyne Cot, het graf van Gallaher en Flanders Fields.

12.00u lunch kaasfabriek

20.00u Last Post - Ieper

### Adres:

Memorial Museum Passchendaele 1917

Berten Pilstraat 5A

8980 Zonnebeke